

Een van de kernwaarden van De Fontein is **positiviteit**. Wij houden van positieve dingen, humor, gezelligheid en vieren! En we zijn blij dat er zeer regelmatig mooie dingen te vieren zijn: geboortes van broertjes of zusjes, verjaardagen en andere mooie gelegenheden. In deze 'hoe werkt het met' leggen wij u graag uit hoe wij omgaan met **trakteren** op school.

Gelegenheden

Leerlingen mogen trakteren bij de volgende gelegenheden:

- Wanneer zij jarig zijn (vanaf de vijfde verjaardag)
- Bij de geboorte van een broertje of zusje
- Wanneer zij (eerder dan groep 8) afscheid nemen van onze school

Trakteren

Voor het trakteren hebben wij een aantal uitgangspunten:

1. Op de Fontein stimuleren wij gezonde levensstijl. Daarom hebben wij ook twee fruitdagen (dinsdag en donderdag) op school. We stimuleren dus ook **gezonde traktaties**. Er zitten gemiddeld 26 leerlingen in een groep. Wanneer we uitgaan van een evenredige verdeling van alle verjaardagen over het jaar, is er elke week tot elke twee weken wel een traktatie uit te delen. Dat is best vaak! Een gezonde traktatie is daarom zeer welkom. Denk aan een fruitspies, iets met groenten of andere gezonde opties. [Klik hier](#) voor gezonde traktatie opties!
2. Een traktatie is iets **extra's**. Alle leerlingen nemen al iets mee om te eten rond 10.00. Maak de traktatie daarom **niet te groot**. Er kunnen geen maaltijden (patat/frituursnacks etc.) getrakteerd worden.
3. Er mag alleen **eten** getrakteerd worden. Dus geen non-food artikelen als speelgoed of andere cadeautjes.
4. Er mag voor de leerkrachten getrakteerd worden. Dat is **niet verplicht**. Leerlingen mogen met een verjaardagskaart langs de leerkrachten om te trakteren. Dit is tussen 10.00-10.30. Elke leerling mag hierbij één of twee klasgenootjes meenemen. In de onderbouw worden alleen de juffen van de benedenverdieping getrakteerd.

